

Jaargang 4 nummer 13
februari 2016

DE MANTTEL



Foto: R. Cooijmans/Exclusief4man



Inhoud

- 2** Van de redactie
- 3** Woord van de pastoor
- 4** Veertig dagen lang
Van het bestuur
- 5** Uit de parochie
- 7** Van de geloofsgemeenschappen
- 10** Liturgische kalender
- 15** Contactgroepen Rondom de Torens
- 16** Parochiestatistiek
Martinuspen
- 17** Jongerennieuws
Kinderpagina
- 19** Wist je datjes!
Martinuspennetje
- 20** Fotopagina

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur - 12.00 uur.

Van de redactie

2016 is begonnen en als je net zo oud bent als ik, of jong natuurlijk, het is maar net waarmee je het vergeelijkt, maar goed als je bijna 60 bent en je kijkt terug, dan is de tijd voorbij gevlogen. Was het echt 42 jaar geleden dat ik ging studeren in Nijmegen? Zijn onze kinderen al 28, 26 en 23? Hoe is het mogelijk dat je zo veel hebt meemaakt en nog steeds het gevoel hebt dat je sinds je twintigste nauwelijks ouder bent geworden? Of heb ik dat alleen?

Waar blijft de tijd!

Als je dan terugblijkt en je kijkt eens goed naar jezelf, ben je dan een tevreden mens? Ik zou dat wel durven zeggen, niet 100%, maar genoeg om erin te geloven dat het de moeite waard is om aan verbetering te blijven werken. Beetje bij beetje kleine zwakheden en valkuilen eruit en kleine verbeterpuntjes toepassen.

Zou dat niet juist een goed idee zijn voor de komende vastentijd? We krijgen genoeg inspirerende gedachten daarvoor aangereikt, in dit blad, maar ook op internet, op apps in ons samen-leven. Inspiratie voor verbetering, inspiratie om een hand uit te steken naar onze medemens.

Inspiratie voor geluk.

GELUK DAT ZIT IN KLEINE DINGEN
EN HET VOELT FANTASTISCH FIJN
JE HOEFT ER NIET VER VOOR TE ZOEKEN
GELUK DAT KUN JE ZELF OOK ZIJN
-DICHT ERBIJ

Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1200 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 10 april a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Woord van de pastoor: "Onderweg naar Pasen"

Al snel zijn we dit jaar onderweg naar Pasen en gaat de Veertigdagentijd zijn aanvang vinden. Bij uitstek is deze periode een moment om tot inkeer en bezinning te komen. Onlangs kwam ik de tekst van Huub Oosterhuis weer eens tegen, die één van onze koren aan het instuderen is: "De tafel der armen". Deze tekst is een prachtige

bezinning om de Veertigdagentijd mee in te gaan. Het gedicht/lied is een opdracht, misschien wel de kernopdracht voor ieder van ons, om in Gods Naam de wereld een nieuw aanschijn te geven. God werkt in en door ons, Hij begint in ons iets nieuws (Jesaja 43,19)! Hij spoort ons aan om zijn Rijk mogelijk te maken. Dat betekent soms iets laten, om voor de ander kansen te bieden, om een "licht in mensen" te zijn: "dat wij elkaar verblijden en doen leven".

Dit jaar van barmhartigheid is bij uitstek een moment om daar bijzonder bij stil te staan. "Barmhartigheid heeft te maken met Gods vergevende liefde, maar tevens met daden van liefde in Gods Naam," zo verwoordt Mgr. Hans van den Hende, "Enerzijds worden wij als leerlingen van onze Heer aangespoord om open te staan voor Gods vergevende liefde in het sacrament van boete en verzoening om zo Gods barmhartigheid te ontvangen. ... Anderzijds worden wij als leerlingen van de Heer opgeroepen om in zijn voetspoor te treden waar het gaat om waarachtige naastenliefde, heel concreet door het verrichten van de werken van barmhartigheid."

Bijzonder in de Goede week is op maandagavond een "Viering van Barmhartigheid" en tijdens de Veertigdagentijd is er de Vastenaktie voor Oeganda. Maar nemen we ook zelf de tijd om te bedenken hoe wij barmhartigheid in ons leven vorm kunnen geven? In ons doen en laten van iedere dag? We krijgen in veertig dagen bijzonder de tijd om ons hierop te bezinnen.

Een tweetal suggesties die ik aan zou willen reiken: Via www.ignatiaansbidden.org wordt een vastenbezinning onder de titel "Eindeloos geduldige liefde" aangeboden, waar je iedere dag een mailtje met een inspirerende tekst krijgt. Deze is ook beschikbaar als app voor Iphone of Android. Een tweede is de vastenkalender van Tear: "40 dagen opstaan". Een scheurkalender vol met inspirerende stukjes, weetjes, tips, vragen en opdrachten.



Pastoor Theo Lamers

Omdat we willen leren van Jezus over opstaan tegen armoede en onrecht, delen van wat we hebben ontvangen en een eerlijke en bewuste levensstijl. Acht schrijvers nemen je elk een week mee in wat Jezus' opstaan betekent in het hier en nu. De scheurkalender is verkrijgbaar op de pastorie of met een telefoontje, dan zorgen we dat die bij u thuis komt.

Ik wens iedereen een vreugdevolle Carnaval, inspirerende 40-dagentijd, een belevenisvolle Goede Week en alvast een Zalig Pasen toe!

Pastoor Theo Lamers

De tafel der armen

(H. Oosterhuis)

*Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.*

*Aardekracht, zonkracht is Hij,
licht in mensen
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden,
wijn van eeuwig leven.*

*Maar wie niets hebben,
Wie zal hen hieraan deelgeven?
En die in weelde zwelgen
en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?*

*Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen,
heeft ons bestemd om,
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.*



Veertig dagen lang.....

Het grootste deel van de maand februari en, op enkele dagen na, de hele maand maart lang is het "40dagentijd."

Vanaf Aswoensdag over zes zondagen heen "vieren" wij ons naar Pasen toe, of leidt de zondagsliturgie ons op weg naar Pasen. En de Kerk geeft ons als bagage voor onderweg een aantal aandachtspunten, bestemd voornamelijk voor de binnenkant van christenen, onderweg naar de nieuwheid van Pasen. Aandachtspunten die wel eens bedolven dreigen te raken onder onze "doe-drang." In "doen" zijn wij in het Westen meestal het best. En dat we dan zelf iets meer in de "spots" staan zal daar wel niet vreemd aan zijn.

Het evangelie van Aswoensdag waarschuwt ons reeds en geeft ons meteen een gouden regel mee die de hele 40dagentijd blijft meezinderen: "Als ge iets geeft, als ge iets doet, bazuin het dan niet uit. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Als ge bidt doe



Wim Slangen, OSC

het dan onopvallend, in je binnenkamer. En als ge vast, zet dan geen strak maar een feestelijk-blij gezicht op." (Mt.6,1-6)

En in die eerste dagen van de 40 dagentijd, de dagen na Aswoensdag, wordt de toon gezet waarin de muziek van die 40 dagen geschreven is.

**Deze tijd, horen we daar, is een gunstige tijd voor "beking" en "verzoening." In ieders leven, horen we daar, moet er immers op regelmatige tijden "omgekeerd" worden, en valt er steeds wel iets te verzoenen, niet alleen met anderen maar heel vaak ook met onszelf.

**Deze tijd is een gunstige tijd om te kiezen voor "leven." Maar er groeit geen leven als er niet tegelijkertijd gestorven wordt: "sterven om te leven." Vroeger spraken men over "versterving."

**Deze tijd is een gunstige tijd om zich te laten "bevrijden" door ruimte en tijd te maken voor God, de enige die ons waarlijk, echt, vrij kan maken.

Bekeren, verzoenen, laten bevrijden, vasten, feesten... die mogen heel rustig in een kringetje bij elkaar staan omdat ze iets gemeenschappelijks hebben: mensen kunnen daarin iets ervaren van "perspectief hebben." Dat doet de 40dagentijd: aan mensen perspectief bieden van "leven" over alle mogelijke dode punten heen.

Wim Slangen, OSC

Van het kerkbestuur

De afgelopen periode heeft voor het bestuur vooral in het teken gestaan van het concept beleidsplan "Een nieuwe mantel voor Martinus". Net als velen voelt het bestuur de pijn van moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden om kerken te sluiten, om zo een toekomst voor onze parochie te kunnen waarborgen.

In deze bestuursbijdrage voor het parochieblad willen we even stilstaan bij het andere deel van het beleidsplan: het **pastoraat**.

In de diverse gesprekken en de rondgang langs de kerken hebben we hierop, zowel in de gesprekken als naar de bestuursleden toe, diverse reacties ontvangen. Er zijn kritische en opbouwende opmerkingen maar ook zeer positieve reacties over de insteek naar de toekomst.

Daarom willen we kort even bij dit deel van het beleidsplan stil staan. Het bestuur en pastorale team proberen drie lijnen te schetsen in het plan:

(1) **Kernactiviteiten:** hieronder verstaan we vooral de sacramenten bediening. We willen proberen om in alle geloofsgemeenschappen samen te blijven komen en te

vieren, ook als er geen kerkgebouw meer beschikbaar is. Een mooi voorbeeld hiervan is de Eucharistieviering b.g.v. het gouden jubileum van KBO Vianen in het Akkertje. Hier hebben we aan den lijve kunnen ondervinden dat een viering in een gemeenschapshuis ook inspirerend en intiem kan zijn.

Daarnaast willen we waar mogelijk ook de krachten bundelen, zoals dat al op steeds meer onderdelen gebeurt. Denk maar aan: Peuter- en kleutervieringen, Eerste Communie, Vormsel, enz.

(2) **Pastorale nabijheid:** Als parochie willen we meer aan gemeenschapsopbouw werken, zowel op het niveau van de wijken en dorpen, als in de grote gemeenschap van de parochie. Daarin komt ook de aandacht voor de diaconie aan bod: nabijheid, zorg en hulp voor de naaste in nood. Waar dit voorheen een taak van de 'dorps pastoor' was, zal deze taak in beginsel opgepakt moeten worden door de geloofsgemeenschappen.

Twee voorbeelden : op parochieel vlak zorgen we samen met diverse lokale initiatieven voor de Kerstpakkettenactie en gaan we op parochieniveau aan de slag met het project "Schuldhelpmaatjes", waarbij we mensen met

financiële problemen helpen om weer op de goede weg te komen (www.schuldhulpmaatje.nl).

(3) **Innovatief pastoraat:** We willen een parochie zijn waar iedereen een plaats kan hebben. Dat vraagt naar vormen en initiatieven die we nog niet kennen of doen in onze parochie. Afgelopen maanden zijn twee van zulke initiatieven van de grond gekomen: De kindermusical voor Kerstmis “De kleine honingbij”, op initiatief van Bart van der Zanden en de thema-avond op 3e kerstdag met licht en laser “Old meets new”, op initiatief van Daniel Theunissen van YourFX.

Maar ook bestaande initiatieven willen we blijven promoten, zoals de diverse (andere) vormen van vieren: Oecumische gebedsdiensten in de Martinuskerk of

Protestantse kerk, de Meditatievieringen in Linden, de Taizévieringen in de Martinuskerk, etc...

Deze lijnen willen we samen met werkgroepen of initiatiefnemers verder ontwikkelen. Er staat dus nog geen vast omlind plan, maar we willen proberen de rijke schakeringen van onze kerk tot uitdrukking te laten komen in ons pastorale werken. Daar wil het bestuur bijzonder op inzetten en daarvoor keuzes maken om te investeren in mensen in plaats van gebouwen. Kritische en hartverwarmende reacties zijn er gekomen, maar wat het bestuur vooral wenst, is dat iedereen een plaats kan vinden in onze gemeenschap en dat we samen kerk mogen zijn voor de toekomst.

Het parochiebestuur

Uit de parochie

Bedevaart naar Lourdes

‘Een bedevaart naar Lourdes is een ervaring voor het leven’

Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar heilige plaatsen die om hun religieuze betekenis aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn echter van alle tijden, want ook tegenwoordig hebben mensen behoefte aan bezinning en zoeken ze naar diepere waarden in het leven. Wie op pad gaat en open staat voor contacten, komt andere mensen tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. Juist die ontmoetingen in combinatie met vakantie en geloof maken een reis naar Lourdes tot een bijzondere reis. Door die ervaring word je een ander mens. Misschien hoorde u er al enthousiast over vertellen en bent u dit jaar één van hen?

Vele duizenden pelgrims gaan naar Lourdes omdat zij geloven dat Maria daar verschenen is in een nis van de rots van Massabielle. Daardoor is Lourdes één van die plekken geworden, waar de hemel de aarde raakt. Het is een oase van gebed en ontmoeting. In Lourdes kunt u niet alleen terecht met uw zorgen en verwachtingen, maar ook met uw dankbaarheid. De vieringen, de contacten en gesprekken, het stil genieten, samen bidden en zingen, de pelgrims die blijheid uitstralen en de hulpvaardigheid van de vele vrijwilligers: het zijn allemaal momenten die een diepe indruk achterlaten. Je voelt je geestelijk verrijkt.

Al bijna 20 jaar gaan parochianen vanuit onze parochie op bedevaart naar Lourdes. Een reis naar Lourdes is een betekenisvolle ontmoeting en een ervaring voor het leven. Ervaar dit zelf door u van 7 t/m 12 mei aan te sluiten bij de parochiereis vanuit onze Heilige Martinusparochie. Deze 6-daagse vliegreis wordt pastoraal begeleid door een van onze pastores. Vanuit de parochie reizen we gezamenlijk naar de luchthaven. Daar staat onze hotelleidster ons al op te wachten. In Lourdes verblijven we in een goed drie-sterren hotel, op basis van



volpension, dicht bij het Heiligdom. Gedurende de bedevaart volgen we het bedevaartprogramma met o.a. de

viering aan de Grot, de internationale mis, de licht- en sacramentsprocessie, een rondleiding over het Heiligdom met zijn prachtige kerken en een wandeling door de stad waarbij we de plaatsen bezoeken waar Bernadette gewoond heeft. Natuurlijk is er voldoende tijd om een souvenir te kopen of een terrasje te pikken. Vanzelfsprekend zal ook een excursie dag naar de prachtige Pyreneeën niet ontbreken.

Heeft u (intensieve) zorg nodig of bent u wat moeilijk ter been. Ook dan kunt u aan deze reis deelnemen. Een zorghotel, vele hulpmiddelen die u gratis kunt lenen en niet te vergeten de vele vrijwilligers incl. artsen en verpleegkundige die meereizen zullen er voor zorgen dat het u aan niets ontbreekt.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u vrijblijvend verdere informatie ontvangen, achter in alle kerken van onze parochie liggen de folders die u mee kunt nemen. Deze bedevaart organiseren we in samenwerking met VNB pelgrimsreizen uit 's-Hertogenbosch. Kijk voor meer informatie ook op www.vnb.nl.

Op woensdag 10 februari zal er een informatieavond gehouden worden in de pastorie van de Sint Martinuskerk in Cuijk-centrum, Kerkstraat 10. Aanvang 20.00 uur. Hier krijgt u uitleg, worden er beelden getoond en kunt u vragen stellen over de reis, het verblijf, de zorg, etc. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met onze contactpersonen in de parochie, Anny Spanjers, telefoon (0485) 31 33 93 of Josefiën Jacobs (0485) 31 70 81.

Een avond over het Lucas Evangelie

De liturgische kalender hanteert in dit kerkelijk jaar als inspiratiebron veelal het Lucas - evangelie. Toen vorig jaar in de liturgie meestal uit het Marcus - evangelie geciteerd werd, belegde de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden een bezinningsavond rond dat evangelie. Diezelfde mogelijkheid bieden wij de pastores, liturgische voorgangers en leden van de werkgroepen liturgie ook nu weer.

Op maandagavond 14 maart zal Frans Smulders een uiteenzetting verzorgen over het Lucas evangelie. Hij benadert op die avond het evangelie niet als een verslag van feitelijke gebeurtenissen uit het verleden, maar als 'midrasj': actualisering van het Eerste Testament (Tenach). Als een verzameling sterk op het Eerste Testament geënte verhalen met een duidelijke leerfunctie voor ons, mensen van 2016. Alleen door zó naar dit evangelie te kijken, komen de oorspronkelijke bedoelingen van Lucas - wie dat ook geweest moge zijn - aan het Licht.

Frans Smulders studeerde in Rome (Gregoriana) filosofie en in Nijmegen (Radboud) theologie. Leermeesters van hem waren o.a. Schoonenberg, van Iersel en Schillebeeckx.

Daarna volgde hij nog jarenlang in Arnhem het Leerhuis van rabbijn Yehuda Askenazy. Frans Smulders werkte 36 jaar als docent Bijbelkatechese aan de Sg. Stevensbeek en was één van de auteurs van 'Naderen om te Horen' (bijbelkatechese uitgegeven door Gooi en Sticht). In onze Lindense Geloofsgemeenschap is Frans Smulders één van de voorgangers.

Het Lucas - evangelie

Maandag 14 maart aanvang 19.30 uur

Einde 21.45 uur

Gemeenschapshuis De Burcht

Kerkstraat 14

5439 ND Linden

Iedereen welkom / toegang gratis

Matthäus Passion

**Uitvoering Matthäus Passion 20 maart
in de H. Martinuskerk, Cuijk.**

Nu de Kersttijd weer voorbij is kunnen we ons weer gaan richten op Pasen 2016. Een van de muzikale hoogtepunten in de voorbereiding op dit kerkelijk hoogfeest is voor velen de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Op Palmzondag, 20 maart 2016, zal de Matthäus Passion uitgevoerd worden in de H. Martinuskerk in Cuijk. Uitvoerenden zijn Kamerorkest Alveare en het Philips' Philharmonisch Koor in samenwerking met nationaal- en internationaal bekende solisten. Het geheel staat onder leiding van dirigent Sander Teepen. De uitvoering begint om 14.00 uur. De toegangsprijs bedraagt €27,50 per persoon. Alle verdere informatie vindt u op de website www.mp2016.nl. Hier vindt u ook hoe en waar toegangskarten besteld kunnen worden. Omdat een lange zit op de harde kerkbanken ongemakkelijk kan worden is het aan te bevelen om een kussentje mee te nemen.

Paaskraam voor het goede doel

Op 20 maart in de H. Jozef

De kerstkraam was weer een groot succes, hartelijk dank voor al jullie inkomsten. Met deze inkomsten kunnen weer een hele hoop spullen voor het ziekenhuis in Brezoi gekocht worden. Ook voor de Pasen is er weer een Paaskraam waarin ik allerlei zelfgemaakte producten verkoop, zoals zuivere bloemenhoning, biologische jam, appelmoes, stoofperen en walnoten. Bovendien zijn er weer leuke paasstukjes te koop en zelfgemaakt gebak! Alle opbrengsten gaan, namens de Pater Pio Stichting weer naar de allerarmsten in binnen- en buitenland. Ik zie jullie allemaal weer heel graag aan mijn kraam verschijnen!

Hartelijke groeten, Annette Leers

Vasten actie Oeganda. Voldoende te eten voor families in Katakwi

"Ik kan nu voor mijn gezin zorgen", dat vertelde boer Gabriel afgelopen zomer tegen ons. Helaas zijn er ook nog veel boeren in het noordoosten van Oeganda die te weinig produceren waardoor hun vrouwen en kinderen honger lijden. In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso in het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen. Onze projectpartner, de caritasorganisatie van het bisdom Soroti, helpt de gemeenschappen om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het 'opstarten'. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien. Boer Gabriel leert

zelfs andere boeren betere landbouwtechnieken aan. Het is zijn droom dat "er in het hele dorp geen armoede meer is." Het campagneproject richt zich op een aantal gemeenschappen in Katakwi, een gebied in het district Teso, waar de hulp nog op gang moet komen. Wat kunnen wij bijdragen?

- voor 15 euro kan een school 15 fruitbomen planten. Voor hetzelfde bedrag kan een gezin een energiezuinig kookstel kopen.
- voor 30 euro ontvangt een gezin een zak met zaden.
- voor 50 euro kan een gezin vijf lokaal gebouwde bijenkorven kopen.
- voor 75 euro krijgt een gezin twee geiten.
- voor 150 euro kan een groep boeren een voet-aangestuurde irrigatiepomp aanschaffen.
- voor 300 euro kan een groep boeren worden getraind in landbouw- en irrigatietechnieken.

Bij dit parochieblad treft u een vastetaakje aan dat u kunt deponeren in de offerblokken van de kerken of in de brievenbus.

Rondom de Martinustoren Cuijk

De kersttijd was een drukke en mooie periode met mooie vieringen en bijzondere gebeurtenissen. De koster en zijn medewerkers hadden de kerststal(len) weer prachtig opgebouwd, Daniel van YourFX had de kerk al een bijzondere verlichting gegeven als voorbereiding op de lasershow en de kerkengelen en bloemendames hebben weer bijzonder hun best gedaan. Er waren goede en mooie vieringen, een woord van dank is op zijn plaats aan allen die zorg hebben gedragen dat er rond Kerstmis weer zulke sfeervolle vieringen waren.

Er waren een paar bijzondere initiatieven. In het weekend voor Kerstmis is door de dirigent van ons Jeugdkoor, Bart van der Zanden, een kindermusical gepresenteerd, "De kleine honingbij", waarbij ook kinderen uit Cuijk meededen. De musical is erg enthousiast ontvangen.

Maandag in de week voor Kerstmis is de Rorateviering geweest. Meer dan 650 kaarsen brandden in de kerk. Het werd een bijzondere sfeervolle viering met het Severijnorgel.

Een bijzonder moment werd de bijeenkomst "Old meets new" op initiatief van Daniel. Zoveel mensen had niemand van de organisatie verwacht. De kerk was meer dan overvol. Met verbeteringen willen we dit volgend jaar graag herhalen!

Aan het begin van het nieuwe jaar is oud-pastoor-deken Gerard Küppers verhuisd. Met het oog op de toekomst heeft hij zijn intrek genomen in het Berchmanianum in Nijmegen. Hij blijft in de weekend wel actief in onze parochie.

Snel komt dit jaar na Kerstmis de Carnaval, de Veertigdagentijd en Pasen dichterbij. De pastorie is tijdens de Carnaval weer de residentie van "t Wort wa". Zij hebben tijdens deze dagen weer hun eigen plek in het huis, al maken ze tijdens de Elfkroegentocht weer wat plaats voor de EHBO-dienst. Wist u dat tijdens dit evenement, net als tijdens de Vierdaagse, de kerk een noodopvang is voor calamiteiten?

Dit jaar staat in de Goede Week een viering van barmhartigheid gepland. Een viering rond boete en verzoening, waar oude en nieuwe liturgische elementen deel van uit zullen maken. Het verhaal van de Verloren Zoon staat hierin centraal.

Zoals u wellicht in het vorige parochieblad heeft gelezen zijn Sjoerd, Gijs en Elwin bezig voor de Martinuskerk met hun Masterproof en Profielwerkstuk bezig om een digitale rondleiding voor de kerk te maken, zowel voor kinderen als volwassenen en ook meertalig. In deze maanden zijn ze bezig om het geweldige project af te

ronden. Het zal ook officieel gepresenteerd worden op vrijdag 1 april om 20.00 uur in de Martinuskerk. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

De Slechtvalken hebben, ondanks de ingetreden koude, in Cuijk overwinterd. Met enige regelmaat laten ze zich hoog van de toren horen met hun geschreeuw. Zij en wij zien vast weer uit naar de lente!

Contactgroep rondom de Martinustoren

Viering Ouderen en Zieken

Op woensdag 23 maart is er een viering "Onderweg naar Pasen" in de Martinuskerk in Cuijk voor ouderen en zieken, die zal opgeluisterd worden door het Dameskoor. Aanvang 10.30 uur. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn met koffie en paasbrood. Iedereen is van harte welkom om deze viering bij te wonen.

Werkgroep voor ouderen en zieken

Oecumenisch Avondgebed

Zoals gebruikelijk vindt in de Veertigdagentijd weer het oecumenisch avondgebed plaats. Op dinsdagavonden willen we om 19.00 uur weer samenkomen om door de week een moment stil te staan bij onze voorbereiding op Pasen. U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren op weg naar Pasen.

Van de kerkwachten

In 2014 heeft een aantal vrijwilligers de handschoen opgenomen de openstelling van de Martinuskerk te realiseren. We zijn wat later in het seizoen begonnen, maar ruim 900 bezoekers stonden aan het eind van het seizoen op de teller.

Voor de bezoeker is een tekst gemaakt die in kort bestek iets over de kerk en de bezienswaardigheden vertelt. Deze korte, schriftelijke rondleidingen zijn in het Duits, Frans en Engels vertaald, want de bezoekers komen uit nagenoeg alle uithoeken van Europa en zelfs daarbuiten. In 2015 overtrof het bezoekersaantal al onze verwachtingen; net geen 5000. Ongetwijfeld heeft het tentoonstellen van een selectie kazuifels uit alle kerken van de Martinusparochie bijgedragen aan dit resultaat.

In april/mei 2016 begint het nieuwe seizoen, dat zal eindigen eind oktober. Een tweetal bijzondere exposities staan op de agenda. In de maanden mei en juni worden kerkschatten uit de Martinusparochie in de beschikbare vitrines gezet en zijn voor iedere bezoeker te zien. Een expositie van moderne religieuze schilderijen is voorzien voor de maanden juli en augustus.

Dit levert een vraag op. De Martinuskerk is rijk aan muurschilderingen. Geen plaats om schilderijen op te

hangen. Schildersezels of kleine tafelezels, hebben we niet en evenmin zijn voldoende vitrinekasten voorhanden. Wellicht dat er mensen zijn die gedurende de maanden mei en juni een glazen kast kunnen missen, en/of in de maanden juli en augustus één of meerdere schildersezels. Wij zijn er zeer mee geholpen.

U kunt het secretariaat van de parochie bellen, mailen mag natuurlijk ook (info@martinuscuijk.nl; 0485.312555), en bij voorbaat onze dank.

Kerkwachten Martinuskerk Cuijk

Rondom de Jozefsteden

Gastvrouw en gastheer

Zoals U waarschijnlijk wel weet, is op werkdagen 's morgens van 9 uur tot 12 uur altijd iemand aanwezig op de pastorie om mensen te ontvangen of telefonisch te woord te staan. Daarvoor staan 3 gastvrouwen en 2 gastheren voor u klaar. Dat zijn Nellie Derks, Nellie Janssen en Margreet van Vegchel en de heren Gerard Bokseveld en Piet Langen. Ze doen dat al een hele lange tijd en elke week weer staan ze voor U en voor de Jozefkerk klaar om te helpen waar nodig.

Nu heeft Margreet te kennen gegeven om met ingang van vrijdag 22 januari te stoppen met gastvrouw zijn. Margreet is/was altijd gastvrouw op de vrijdag! Gelukkig blijf je het andere vrijwilligerswerk nog wel doen, zoals bij koffiewerkgroep op zondag na de dienst.

Vanaf nu is dan dus altijd iemand aanwezig op de **werkdagen maandag- t/m donderdagmorgen** van 9 uur tot 12 uur om namens de Jozefkerk U te woord te staan! Als Jozefkerk vinden wij het heel fijn dat vrijwilligers dat willen doen of gedaan hebben!! Daarom ook vanaf deze plaats heel hartelijk dank voor Uw werk als gastvrouw of gastheer van onze Jozefkerk!! Hopelijk kunnen we nog een hele tijd op U rekenen!

Bedankt!!

Organist Hans Groen heeft op zondag 27 december 2015 afscheid genomen als organist van de Jozefkerk. Met zijn mooie orgelspel begeleidde Hans ons allemaal bij de Samenzang!

Hans, nogmaals bedankt daarvoor!

Ook van verschillende werkgroepen zijn vrijwilligers dit jaar of eerder door omstandigheden gestopt of ons ontvalen, zoals bij de kerststalgroep, de collectanten, tuinonderhoud, de koren. Ook hen willen wij vanaf deze plaats van harte



bedanken voor hun vele werk als vrijwilliger van onze Jozefkerk!!

Jozefdag 2016: zaterdag 19 maart 2016 om 19 uur!!

Dit jaar vieren we natuurlijk ook weer onze Jozefdag. De datum van onze patroonheilige is 19 maart. Omdat die datum, 19 maart, dit jaar op een zaterdag valt, vieren we dit jaar onze Jozefdag op zaterdag 19 maart om 19 uur!! Op zondag 20 maart is er dan GEEN viering in de Jozefkerk! Aan het eind van deze Jozefviering op zaterdag 19 maart bedanken we al onze vrijwilligers, werkgroepen en koren voor hun vele werk als vrijwilligers van onze Jozefkerk. En sommige vrijwilligers gaan we extra huldigen vanwege een jubileum als vrijwilliger van onze Jozefkerk.

MFA De Valuwe: Jozefkerk

Op verzoek van de gemeente is er nu in de wijk De Valuwe een Beheersstichting opgericht tbv de MFA De Valuwe, met medewerking van de wijkraad De Valuwe. De Beheersstichting heeft contact met de gemeente en is ook de partij die straks de gesprekken zal gaan voeren met de potentiële gebruikers van de MFA De Valuwe. De Beheersstichting De Valuwe zal de betrokken partijen benaderen en vragen om iemand af te vaardigen in een op te richten klankbordgroep De Valuwe over de bouw en inrichting van de MFA De Valuwe. Wij hebben Harrie Strik bereid gevonden om namens onze geloofsgemeenschap in de klankbordgroep plaats te nemen. Waarvoor hartelijk dank, Harrie!

De gemeente gaat een projectplan opstellen. Er zal een aparte werkgroep BouwTeam geformeerd worden dat zich met de realisatie van de MFA gaat bezighouden. Bij dat BouwTeam wordt ook 1 vertegenwoordiger vanuit de parochie gevraagd. De contactgroep heeft hiervoor Rien Hofmans benaderd en hij heeft zich bereid verklaard om de parochie en geloofsgemeenschap te vertegenwoordigen in het BouwTeam. Wij zijn daar erg blij mee. Uitgangspunt voor ons, als Jozef, blijft, zoals eerder vermeld, dat de belangrijkste functies van vieren en ontmoeten die de Jozefkerk heeft, behouden moeten kunnen blijven: zoals b.v. ruimte om op iedere zondag om 11 uur een Eucharistieviering te kunnen blijven doen, waarna er gelegenheid is om koffie te drinken. Verder ruimte om te ontmoeten: voor koren en werkgroepen. Daarnaast: een spreekkamer, opslagruimte en een devotie-kapel.

Contactgroep Rondom de Jozefsteden

Frans v.d. Bogaard

Kerstviering van de bezoekgroep van de St. Jozefkerk

Op dinsdag 22 december j.l. hield de bezoekgroep haar kerstviering met de ouderen en de zieken. Het thema was dit jaar: "Kijk het kind in ons midden". Pater Notelaars ging voor in de eucharistieviering en het dameskoor zong prachtige kerstliederen. De kerststalbouwers en de dames van de bloemen hadden de kerk weer helemaal in kerstsfeer gebracht, en..... de interieurverzorg-

sters hadden de kerk 's morgens weer schoon gepoetst. Na de dienst werd er in het zaaltje nog koffie en thee gedronken en werd er nog gezellig nagepraat. Het was weer een geslaagde middag. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen.

De bezegroep van de Jozefkerk

Paasviering

Op donderdag 24 maart a.s. (WITTE DONDERDAG) houdt de bezegroep haar Paasviering in de St. Jozef kerk. Om 14.00 uur is er een eucharistieviering en het dameskoor zal de dienst opluisteren. Na de dienst gaan we met zijn allen koffie/thee drinken in het zaaltje. Wilt u dit graag bijwonen, kom dan naar de St. Jozefkerk op 24 maart om 14 uur. U bent van harte welkom.

De bezegroep van de Jozefkerk

Rondom de Lambertustoren Beers

Beste mensen,

Het jaar 2015 is voorbij en een kleine terugblik is op zijn plaats.

We hebben een vrij rustig jaar achter de rug en zijn redelijk goed tevreden met het kerkbezoek. Bij een groot aantal intenties ook een goed kerkbezoek. Daar kunnen wij allen te samen aanwerken door het opgeven van intenties. Deze kunnen van allerlei aard zijn, bijvoorbeeld: vragen om genezing van een zieke, steun bij moeilijkheden, uit dankbaarheid bij geboorte of andere feesten, enz.

Het laatste feest van het jaar was Kerstmis en er waren weer geslaagde vieringen. Mooi en eenvoudige versieringen in de kerk waren verzorgd door de vrijwilligers Diny en Theo Lange, Bertha en Sjaak Vromans en Nelly van den Broek. Zo ook de kerststal, weer mooi opgebouwd maar net even iets anders dan andere jaren: nu was het pad vanuit het dorpje Nazareth weer helemaal te zien. Zo kreeg de achtergrond wat meer aandacht en daardoor was er ook weer wat meer aandacht voor de ontwerper en schilder Jaske van den Heuvel zaliger. Ook hier weer de inzet en het mooie werk van vrijwilligers, een vast groepje dat al vele jaren de kerststal opbouwt onder leiding van Gerrit van Oostrum met hulp van Sjef Jans, Gerrit Coenen en Henk Strik. Allen hartelijk dank voor het opbouwen en versieren van het geheel maar ook voor het netjes opruimen en opbergen van de spullen. Graag geef ik de complimenten van een kleine honderd bezoekers door die naar de kerststal zijn komen kijken.

De Herdertjesviering was ook weer goed geslaagd en goed bezocht, jammer niet zo'n volle kerk als vorig jaar. Wat wel nieuw was: de uitbreiding van de samenwerking met Vianen, want de voorganger was Theo Schaars uit Vianen, een mooie reden voor de parochianen uit Vianen om met meerderen te komen luisteren en kijken naar deze viering. Dames van de werkgroep Kinderviering hartelijk dank voor uw inzet en geslaagde dienst. Ook nog een bijzonder woordje van dank aan het kinderkoor uit Cuijk onder leiding van organist/dirigent

Bart van der Zanden. Heel tof dat ze ook naar Beers wilden komen, want direct na deze dienst moesten ze weer paraat zijn in Cuijk. Succes met jullie verdere optredens.

Ook de avonddienst, verzorgd door het Gemengd koor en de H. Mis op 1ste Kerstdag door koor Together waren goed bezocht en feestelijk verzorgd, daardoor tevreden en dankbare kerkgangers. Wel bijzonder was dat het Gemengd koor de organist miste en alles a-capella moest zingen, niet getreurd, het ging goed. Vol frisse moed gaan we er in 2016 weer tegen aan en laten we samen aan een mooie toekomst werken, vooral voor onze jeugd.

Contactgroep "Rondom de Lambertustoren", Beers.

Rondom de Antoniustoren

Onze geloofsgemeenschap telt drie koren die regelmatig in de kerk zingen en spelen. Wij willen deze koren graag aan U voorstellen.

Gemengde zangvereniging Vivace

De Gemengde Zangvereniging Vivace is eigenlijk ontstaan uit het in 1931 door pastoor Muskens opgerichte mannenkoor. In 1960 werd een dameskoor Vivace begonnen. In 1973 fuseerde dit dameskoor met het kerkelijk mannenkoor en ging het nieuwe koor vanaf dat moment als de Gemengde Zangvereniging Vivace door het leven.

Het koor ging zich richten op de kerkelijke zang en verzorgde vanaf die tijd ook de kerkelijke diensten; het repertoire ging bestaan uit kerkzang in het Nederlands en Latijn, terwijl ook de profane zang niet achterwege werd gelaten. Ook dit jaar kan de parochie weer rekenen ondersteuning van de diensten door Vivace.



Concert oktober 2014

Sinds 2005 heeft mev. Loes Hendriks-Wijnhoven de leiding over het koor. Onder haar bezielende, enthousiasmerende maar ook persoonlijke aanpak, kon het koor verder groeien. Tijdens diverse optredens van de afgelopen jaren, zoals daar onder andere waren Cultuur aan de Maas, de Zangersdag in Diessen (2008), het jaarlijkse Kerstconcert, het vijftigjarig bestaansjubileum in 2010, de Mariaconcerten "Maria Wereldwijd" in 2012 en 'We'll meet again' in oktober 2014.

Liturgische kalender

Datum	10 februari Aswoens- dag	13 en 14 febr. 1ste Zondag vd 40-dagen- tijd Vastenac- tie	20 en 21 febr. 2de Zondag vd 40-dagen- tijd Vastenac- tie	27 en 28 febr. 3de Zondag vd 40-dagentijd Vastenac- tie	5 en 6 maart 4de Zondag vd 40-dagen- tijd Vastenactie	12 en 13 maart 5de Zondag vd 40-dagen- tijd Vastenac- tie
Kerk						
St. Martinus parochie- kerk	19.00 Heren- koor	Zo 11.00 Dames- koor	Zo 11.00 Heren- koor	Za 19.00 Creation Zo 11.00 Dameskoor	Zo 11.00 Herenkoor	Zo 11.00 Dames- koor
H. Agatha St. Agatha	11.15	Zo 9.30 Samenzang	Za 19.00 Creation Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 De Maas- klanken	Zo 9.30 Samenzang
H. Lambertus Beers		Za 19.00 Together		Zo 11.00 Presenta- tie viering Communie m.m.v. Jeugdkoor		Za 19.00 Together
H. Jozef Cuijk	11.00	Zo 11.00 Presentatie Viering Commu- nie m.m.v. Jeugdkoor	Zo 11.00 MOV-viering m.m.v. Kasih	Zo 11.00 Jozefcantorij	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Woord- en gebedsdienst Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor
H. Martinus Katwijk			Zo 9.30 Parochiekoor		Zo 9.30 Parochiekoor	
H. Lambertus Linden	19.00 Woord- en gebeds- dienst Samen- zang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Samen- zang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Samen- zang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Samen- zang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Samen- zang
H. Antonius van Padua Vianen	19.00 Juvia	Za 18.00 Woord- en Gebeds- dienst Vivace	Zo 11.00 Allegro Vivace		Zaterdag 18.00 Juvia	Za 18.00 Woord- en gebeds- dienst Vivace

19 en 20 maart Palmzondag Vastenactie	2 en 3 april Beloken Pasen	9 en 10 april 3de Zondag van Pasen	16-17 april 4de Zondag van Pasen	23 en 24 april 5de Zondag van Pasen	30 april - 1 mei 6de Zondag van Pasen	7 en 8 mei 7de Zondag van Pasen
Zo 11.00 Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor	Zo 11.00 Dames en Herengkoor	Zo 11.00 Dames- koor	Zo 11.00 Herengkoor Zo 13.30 Eerste Heilige Commu- nie m.m.v. Jeugdkoor	Za 19.00 Creation Zo 11.00 Dames- koor	Za 19.00 Samenzang Zo 11.00 Herengkoor	Zo 11.00 Dameskoor
Za 19.00 m.m.v. Jozef- cantorij en Dameskoor Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang De Maas- klanken	Zo 9.30 Samenzang	Za 19.00 uur Creation Zo 9.30	Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 De Maas- klanken	Zo 9.30 Samenzang
		Za 19.00 Together	Za 11.00 Eerste hei- lige Commu- nie m.m.v. Jeugdkoor	Zo 11.00 Gemengd koor		
Zat. 19.00 Jozefviering Zondag geen dienst	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Dameskoor	Zo 11.00 Jozefcantorij	Zo 11.00 Samenzang	Zo 11.00 Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor
Zo 9.30 Parochiekoor	Zo 9.30 Parochiekoor		Zo 9.30 parochie- koor		Zo 11.00 Gast- koor mei- maand	Zo 10.30 Gastkoor meimaand Doden- herdenking Katwijk
Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Samen- zang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Samen- zang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Samen- zang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Samenzang	Zo 9.30 Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebeds- dienst Samenzang
Zo 11.00 Vivace	Za 18.00 Juvia	Za 18.00 Woord- en gebeds- dienst Vivace	Zo 11.00 Juvia		Zo 11.00 Allegro Vivace	Za 18.00 Juvia

Vivace wordt door het publiek steeds met een daverend applaus, dan wel lovende woorden beloond. Een aansporing om nog beter te worden, want het kan altijd beter. En daar werkt het koor met z'n allen voortdurend aan, nu en in de toekomst. De laatste jaren verschuift het accent in het repertoire steeds meer van kerkelijke naar profane muziek.

De Gemengde Zangvereniging Vivace telt op dit moment 25 leden en ziet de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet. Mensen die belangstelling hebben om te komen meezingen kunnen op maandagavond vrijblijvend een repetitie bijwonen. Gerepeteerd wordt in het Akkertje om 20.00 uur.

This is Juvia



Een begrip in de regio en ver daarbuiten. Na optredens met Ivo Niehe en Ernst Daniël Smid staat Zanggroep Juvia uit Vianen (Nbr) nu zelf weer met een spetterend concert in de Schouwburg. Naast de zang verzorgen zij ook nog eens alle muziek! Deze enthousiaste groep weet het publiek iedere keer weer te verrassen op geheel eigen wijze! Het belooft een hele mooie zomeravond te worden...

Kom dus ook luisteren naar de mooiste songs van Adele, Bryan Adams, Dotan en Racoon en swingen op de allergrootste hits van onder andere Tina Turner, Robbie Williams, Queen en George Baker. This is Juvia!

In de tussentijd kunt u ons gewoon iedere eerste zaterdag van de maand horen zingen in de Heilige Antonius van Paduakerk te Vianen. Kijk voor meer informatie op www.juvia.nl of [facebook.com/juvia](https://www.facebook.com/juvia)

Aanvullende informatie

Zaterdag 4 juni, Schouwburg Cuijk

20:15 uur

€ 17,50 inclusief garderobe en pauzedrankje

Allegro Vivace

Graag wil ik u iets vertellen over het koor ALLEGRO VIVACE uit Vianen. Allegro Vivace betekent LEVENDIG en OPGEWEKT, en zo voelen wij ons ook!

Het koor is opgericht in 1972 onder leiding van de heer J Vermeulen. In het begin waren we een dameskoor en was de naam dameskoor Vivace. We zongen toen met name rouw- en trouwdiensten. In de loop der tijd kwamen er steeds minder trouwdiensten. En zoals bij zoveel



koren werd ook het ledental kleiner. Daarom werd in 2005 het koor uitgebreid met enkele mannelijke leden en is de naam gewijzigd in Allegro Vivace. Ons repertoire bestaat uit Latijnse en Nederlandse kerkzang. Het koor verzorgt uitvaarten en andere kerkelijke vieringen.

Onze huidige dirigente en organiste is Francy Nuijen, die de juiste liederen kiest die bij het koor passen. We repeteren om de twee weken op maandagmorgen van 10.00 - 11.30 uur in het parochiecentrum in Vianen. We zijn een gezellig clubje waarbij we nog wel enkele leden kunnen gebruiken. Damesstemmen en vooral mannenstemmen zijn heel welkom. Eén keer per jaar hebben we een uitstapje wat ook altijd heel gezellig is. Mocht U belangstelling hebben om een keer te komen luisteren op de repetities: U bent van harte welkom!!

Voor meer informatie kunt U altijd bellen met Nelly Nuijen: tel. 0485 315662

Rondom de Toren H. Agatha

Wij, Herry Sailan, afkomstig uit Indonesië, en Olivier Machozi, uit Congo, zijn kruisheren, in ons eigen land in contact gekomen en gevormd door missionarissen-kruisheren, afkomstig uit België en Nederland. Hun levenswijze en ook hoe zij werkten in dienst van het evangelie en de Kerk, spraken ons aan en daarom wilden wij datzelfde ideaal volgen, samen met andere vrienden en leeftijdgenoten. Temeer omdat zij ouder werden en jonge vervangers vanuit Europa uitbleven voelden we ons aangesproken én uitgedaagd om die belangrijke levensgetuigenis en dat kerkwerk niet verloren te laten gaan.

Zo zijn de kruisheren in de Kerk van Indonesië en Congo nu grotendeels Indonesiërs en Congolezen. Vroeger werd het werk van de missionarissen voornamelijk gesteund en gecoördineerd vanuit een goed functionerende missieprokuur te Nijmegen en Diest. Nu gaat ook dit werk hoe langer hoe meer over in onze handen. Het is daarom belangrijk dat we kennis maken met hun werkwijze om straks mét deze leerrijke ervaring ter plaatse aan de slag te gaan en in ons eigen land een prokuur uit te bouwen om het functioneren van de eigen confraters in hun werk (zowel geestelijk als materieel) levensvatbaarheid en zeker duurzaamheid te geven, zeker wat het materieel betreft.

Het is daarom dat onze provinciaals ons nu gezonden hebben naar Europa (zoals destijds mensen van hier

naar de missie werden gezonden) voor deze specifieke missie. In principe voor de duur van drie jaar.

We leven nu bijna al een jaar in Sint Agatha, waar het provinciaal en de missieprokureur van de kruisheren gevestigd is. De allereerste aandacht gaat nog steeds uit naar het leren van de Nederlandse taal. Een intensieve taal cursus te Vught wordt nu opgevolgd door een leraar die ons wekelijks twee keer les geeft om het Nederlands ons meer eigen te maken. Intussen proberen we kennis te maken met de Nederlandse cultuur en gewoonten door andere kloosters te bezoeken en door kennis te maken met de werking van andere missieprokuren. Ook is het heel leerrijk families en vrienden van de kruisheren te ontmoeten. Zo leren we het familieleven hier van nabij kennen en ook hun werken en hun wijze van leven en overleven. Wat ons vooral opvalt is dat het leven in zijn geheel erg duur is en dat de mensen, ook al is hun levensniveau veel hoger dan in ons thuisland, hard moeten werken en daardoor voortdurend in de weer zijn.

Daarnaast hebben we geregeld gesprekken met de econoom van de kruisherenprovincie die ons wegwijs probeert te maken in alles wat met financiën te maken heeft en het goede beheer ervan, om een levensvatbaar bestaan in Indonesië en Congo voor de medebroeders mogelijk te maken en welke wegen hiertoe nodig zijn om er te komen, naast natuurlijk het resultaat van onze eigen arbeid ter plaatse. Dit houdt mede in dat we aandacht opbrengen voor caritatieve activiteiten ten dienste van de missie die her en der plaats vinden, dat we deze mensen en hun activiteiten bezoeken en zo hun inzet promoten door o.a. hun te informeren over resultaten van hun acties in de missie. Meer systematisch gebeurt dit ook door informatie die de econoom ons biedt via welke methodes en officiële wegen fondsen kunnen worden aangevraagd. Deze zullen nog een hele tijd noodzakelijk blijven (mede door de economische instabiliteit van onze landen) om het leven en de toekomst van de kruisheren in Indonesië en Congo stabiliteit te geven.

U begrijpt, dit is een proces van lange adem en in dit proces zetten wij de eerste stappen. Het is boeiend, ook soms vermoeiend en ietwat ontmoedigend als je denkt aan wat dit allemaal met zich meebrengt. Wij blijven evenwel hoopvol en verwachten ook veel van deze opdracht die de Orde ons gevraagd heeft in handen te nemen, met het klooster van Sint Agatha als nieuwe



thuisbasis, te midden van u. Heel veel dank voor uw belangstelling.

Herry Sailan,
o.s.c.
Olivier Machozi,
o.s.c

Kerstconcert in St. Agatha samen verder met elkaar.



Vuurkorven en kinderen van de Lindekring verkleed als engel, herder of als koning verwelkomden de mensen in de sfeervol versierde Agaat.

Nadien zongen en dansten zij met de „ster” als thema. Echter niettemin waren zijzelf de sterren. Na het melodieuze optreden van Creation, de stichtende woorden van de KBO en de in hun nieuwe tenue gestoken Fanfare kwam de pauze met als verrassing warme chocolademelk of glühwein.

Nadien zong onze dorpsgenote Margot de sterren van de hemel met haar Halleluja, echter Cor bracht ons met de kerstgedachte weer terug bij de les.

De Maasklanken vertolkten zo prachtig het lied „Leise rieselt der Schnee”. Zou er dan buiten toch sneeuw liggen? Als finale zong iedereen het vrolijke kerstlied met de wens aan allen: „We wish you a merry christmas”

van een voorbijganger.....

Ik kwam St Agatha in
zag HEM staan
kwart slag gedraaid
zijn armen gestrekt
kijk toch, kijk toch
zijn pink wees omlaag
treurnis, droog en verdord



Ik ging St Agatha uit
zag HEM staan
tevreden glimlach
twee duimen omhoog
wetende dat er komt
met al dat mooie groen
dank voor de bloemen

Wat te denken van onze vernieuwde kerststal ?

Peter heeft de beelden uit ± 1900 afgesopt en hier en daar minutieus gerepareerd.

- de herder kreeg 1 duim en 9 tenen terug
- de geit kan

weer zien
- de hond
kan weer
horen
- en zie
hier het
resultaat



We hadden hier in Katwijk een fijne mooie kerstviering, Past. G.Küppers ging samen met Br.J.Flapper voor, het koor was goed gestemd, de lector goed voorbereid en de kerk was prachtig versierd. Met velen die naar de viering kwamen, gaf dit een warm gevoel rondom de stal. De kalenders worden omgedraaid, jaarverslagen rollen binnen (word je ook niet vrolijk van). De kerstspullen zijn net opgeruimd of de carnavalsattributen kunnen al uit de kast gehaald worden. Zo gaat dat wel vaker, maar dit jaar valt Pasen wel erg vroeg. Het weer werkt ook al niet mee aan een echt wintergevoel. Maar alles heeft zo zijn voor - en nadeel.



Bij het project van de kerktuin komt ook de restauratie van de grot. Daar wordt nu volop aan gewerkt, zolang het niet vriest. Nu is het niet Maria in de grot van Katwijk, maar Maria in de stijgers (althans haar bewoning). Ter bescherming voor vallend steen wordt ze regelmatig ingepakt. Maar toch blijven we haar bezoeken. Op Dinsdag 2 februari (Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis) en op Donderdag 11 februari (Onze Lieve Vrouw van Lourdes) is er om 19.00 u. een Mariaviering in de kerk van Katwijk.

Met carnaval hopen we weer een geweldig goed en gezellig feest te vieren. Ondanks dat de verenigingen al vroeg in het seizoen beginnen, begint in de kerk de carnaval met een viering op 7 februari 10.30 u. Theo Lamers gaat voor in zijn eigen outfit en onze prins is de zoon van onze trouwe bas in het parochiekoor. Hoe mooi kun je het in een kleine gemeenschap hebben. Na de vastentijd komt Pasen. Als koor val je met repeteren van de ene feestdag (Kerst) in de andere (Pasen)

Ook zijn we benieuwd hoe de tuin, na de grondige restauratie van vorig jaar, zich dit jaar gaat ontwikkelen. Er zijn heel veel bloembolletjes gepoot, dat moet in het voorjaar een speels, kleurig geheel worden. Als voorbereiding op Pasen wandel eens door de tuin lang de kruiswegstaties.

De planning voor de meimaand is volop in beweging. Er hebben zich verschillende koren gemeld die graag in Katwijk willen zingen. Enkele bedevaarten staan al op de planning, maar er zijn nog voldoende lege data op de kalender over, dus.... Wie wil komen is van harte welkom. Allen een mooie jaar toegewenst en tot ziens.

Kerstmis en Nieuwjaar in Linden

Onder deze zelfde titel zou een stukje in de vorige Mantel staan, maar helaas is er bij de redactie van dit parochieblad iets misgegaan. Kan gebeuren; daarom nu een verhaal achteraf zeker omdat de geloofsgemeenschap Linden met veel voldoening terug mag kijken op de vieringen rond Kerst en Oud- en Nieuwjaar.

Rectificatie bijdrage Linden

Door een fout van mijn kant is helaas de bijdrage van de geloofsgemeenschap Linden niet meegenomen in de Mantel van december. Het spijt ons zeer dat hierdoor de indruk is gewekt dat er geen tekst was aangeleverd, dat was namelijk wel het geval.

Annemarie Emmen

Betrokkenheid en Diversiteit

Kerstmis is voor iedere geloofsgemeenschap een Hoogfeest. Meer dan bij andere festiviteiten wordt er naar uitgekeken en worden er veel voorbereidingen getroffen. Uiteraard geldt dat ook voor onze Lindense Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus. De betrokkenheid in ons dorp is groot. Eén oproep om een gelegenheidskoor in het leven te roepen, leverde prachtige gezangen op tijdens de Kerstnachtviering en één avond van onze Gildebroeders zorgde ervoor dat in ons prachtige historische kerkje de Kerstversiering haar plaats kreeg. Dat alles natuurlijk met als grote doel om de gelovigen die samen de viering van Kerstmis beleefden op Kerstavond een warm gevoel te geven in onze Lindense Herberg. 'God krijgt bij ons onderdak', was de leidende gedachte van deze druk bezochte viering. Een nagenoeg volle kerk, een prachtige stijlvolle viering waarin Laurens Koole voorging. Teksten en muziek pasten naadloos bij elkaar. Het koor en solisten zorgden voor prachtige liederen afgewisseld met kerstliederen, die de kerkgangers mee konden zingen. We hebben vele complimenten mogen ontvangen voor de viering, die misschien het best te omschrijven is met de woorden: 'traditioneel' wat betreft licht, warmte, kerstliederen, kerstevangelie en muziek en ook 'eigentijds' door het samen vieren, de actuele teksten en het beluisteren van enkele minder bekende kerstliederen. Die betrokkenheid kwam ook naar voren in de gulle schenkingen tijdens de collecte voor de Adventsactieprojecten voor Moeder en Kind. De opbrengst was bijna driehonderd euro.

Naast de grote dorpsbetrokkenheid bezint de Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus zich op nieuwe vormen van Liturgie en Geloofsbeleving. Een mooi voorbeeld daarvan werd op zondag 27 december, de derde Kerstdag, beleefd. Na de gebruikelijke hectiek rond de Kerstdagen werd op deze ochtend gekozen voor stilte, gebed en muziek in een meditatieve viering, voorbereid door Herman van Rhee. Rond het thema 'Engelen' werden enkele teksten voorgelezen. Meditatieve gitaarmuziek van onze Lindense gitarist Ed Tichelaar en enkele stuk-

ken uit de "Mass for Peace" van Jenkins fungeerden als opstap voor de stiltes bedoeld voor persoonlijke meditatie. De viering was goed bezocht en voldeed aan de verwachtingen van de aanwezigen.

Die diversiteit kwam ook mooi naar buiten in de inmiddels bijna traditionele Oudejaarsavondviering met bezinning en gebed rond de Zevenarmige kandelaar. De verschillende facetten van onze Geloofsgemeenschap kregen aandacht in overweging en gebed. Voorganger Trees van den Broek haalde bij iedere kaars met een passende tekst of gedicht een aspect van het oude en nieuwe jaar naar voren zoals Gods aanwezigheid, verdriet, dankbaarheid, vrede en goede voornemens. Indrukwekkend was de extra aandacht voor onze eigen Geloofsgemeenschap die nu bedreigd wordt met de mogelijke sluiting van de kerk. Met de gezongen zegebede zoals omschreven in de eerste lezing uit het boek Exodus ging iedereen de jaarwisseling met een goed gevoel en vol vertrouwen tegemoet. De vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling zijn



mooie voorbeelden van het werk van onze liturgiegroep. Ook los van deze hoogtijdagen zetten zij zich wekelijks in voor een waardige liturgische viering rond het Woord en het Breken van het Brood. Met enige regelmaat is er ook een eucharistieviering in onze kerk. De Lindense Geloofsgemeenschap wil zo iedereen de mogelijkheid bieden om uit een palet aan mogelijkheden de eigen keuzes te maken. Daarbij staat, wat ons betreft, niet het aantal bezoekers aan de vieringen centraal; wél de zorg voor een eigentijdse kijk op en vormgeving aan de Christelijke boodschap van onze kerk in onze wereld. Heel wezenlijk daarbij is de medewerking van de kosters, de groep lectoren en de muzikale ondersteuning van organist Ton Keijzers. Mede daardoor is in de vieringen de betrokkenheid van de aanwezigen voelbaar, zodat de 'gemeenschap ook echt gevierd wordt'.

De contactgroep en liturgiegroep van onze geloofsgemeenschap hebben ervoor gekozen om vóór Kerstmis naar buiten toe niet al te veel aandacht te besteden aan de plannen van het parochiebestuur Heilige Martinus Cuijk voor sluiting van een aantal kerken, waaronder die van Linden. Voor velen in en rond de Lindense geloofsgemeenschap was het presenteren van de notitie "Een nieuwe mantel voor Martinus" een harde dreun. Ons kerkgebouw is voor de geloofsgemeenschap Linden, met leden uit het dorp zelf, maar ook met een aantrekkingskracht over de dorpsgrenzen heen, een sterke inspiratiebron. Als geloofsgemeenschap zullen we met hart en ziel deelnemen aan het komende overleg. We hopen op en bidden voor een verantwoorde beslissing.

De Contactgroep heilige Lambertus Linden

Contactgroepen Rondom de Torens

geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Dhr. Maarten Hermens 0643138081
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822
Dhr. Wim Hofmans 313998

geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Mevr. Ria v Kempen-Jeursen 317612

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Dhr. Jan van den broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030
Dhr. Gerard Smits 316066

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Nelly Strik 317243
Mevr. Mickey Nuijs 318725 Mevr. Wilma v Daal 313871
Dhr. Harrie van Haren 314333 Dhr. Piet Wagemans 312069

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Mevr. Thea Scheers-Jans 320137
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers 314227
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555
Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:
Geloofsgemeenschap H. Agatha: 312555
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Parochiestatistiek

Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

Ties van Heesch	20 december	St. Martinus Cuijk
Lisan van Heesch	20 december	St. Martinus Cuijk
job van Heesch	20 december	St. Martinus Cuijk
Milano van de Geer	3 januari	H. Jozef Cuijk
Luciano van de Geer	3 januari	H. Jozef Cuijk
Lisa Arnas	31 januari	H. Lambertus Linden
Jayda Rutten	31 januari	St. Martinus Cuijk

Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

8 december	Marie Claassen-Kuppeveld	
	93 jaar	H. Lambertus Beers
17 december	Toon Verdijk	
	80 jaar	St. Martinus Cuijk
17 december	Jan Willems	
	88 jaar	St. Martinus Cuijk
18 december	Ben Janssen	
	77 jaar	H. Agatha
21 december	Bets Janssen-Janssen	
	84 jaar	H. Lambertus Beers
21 januari	Bert van Heukelom	
	94 jaar	St. Martinus Cuijk
23 januari	Dina Weijers-van den Berg	
	94 jaar	St. Martinus Cuijk



Martinuspen

1. Wie ben je en waar en met wie woon je?
2. Wat is of was je beroep? Heb of had je het naar je zin? Wat vind je er bijzonder of mooi aan? Wat doe je voor de parochie?
3. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Waarom?
4. Wie is je grootste inspiratiebron? Waarom?
5. Welk boek zou je iedereen aanraden? Waarom? Wat is je mooiste bijbelverhaal?
6. Welk lied(je) vind je het mooist? Waarom?
7. Welk advies zou je onze pastoor willen meegeven? Wat wens je de parochie toe?
8. Aan wie geef je de Martinuspen door?

1. Zoals bij de meeste wel bekend, ik ben Maarten Hermens en woon in de Molenstraat in Cuijk
2. Vroeger werkende bij Plant-manager Hays Logistics in Boxmeer tot 11 mrt 2003. Een fantastische baan met iedere dag weer een nieuwe uitdaging. Wat ik in de parochie doe, ja wat niet! Ik ben koster in de Martinus in Cuijk. Want ook hier kan ik wat voor een ander doen.
3. Ik heb geen speciale vakantie bestemming, want als ik in mijn wijngaard bezig ben, ben ik al lekker weg
4. Mijn inspiratie haal ik uit de natuur. Als je goed kijkt dan zie je dat daar alles mooi samenvalt.
5. Ik lees niet, dat gaat niet meer. Het verhaal over de druivenranken vind ik het mooiste bijbelverhaal, moet er regelmatig aan denken.

6. Muziek, ligt er aan in welke tijd en sfeer we zitten, niet echt een bepaald nummer. Zomer, kerst, carnaval, goede zin, mindere zin.

7. Mijn advies aan pastoor Theo, dat hij vooral in zijn eigen kunnen blijft geloven. Wens voor de parochie; dat het niet gaat om groepen maar onze totale gemeenschap.
8. Ik geef de Martinuspen door aan **Peter Hendriks Jozef-Noord**



Maarten Hermens

Old meets new

'Old meets new' Dat was het thema van de lasershow die op 27 december in de Martinuskerk in Cuijk werd opgevoerd. Toen ik er heen ging, dacht ik een mooie lasershow te zien te krijgen, maar er kwam veel meer bij kijken. Voor het eerst in mijn leven was de Martinuskerk overigens zo vol dat er mensen achterin moesten staan. De eerste paar nummers waren oude kerstnummers, gespeeld op het orgel, waarna het gregoriaans volgde vanuit het herenkoor. Ik, als jongere, verheugde me vooral op de modernere kerstliederen van zanggroep Creation, die ook een aantal liedjes zong. Na de zanggroep Creation was dan eindelijk de beurt aan Daniel met z'n lasershow. De mobieltjes verschenen en de show werd in deze moderne tijd door honderden mensen gefilmd en eigenlijk kan ik ze geen ongelijk geven. Vooraf wist ik niet goed wat ik van de avond moest verwachten, maar de lasershow was erg mooi en op de maat van de muziek dansen laserbundels door de rook en wierook in de kerk. Voor ons, als jongeren die meegaan naar de wereldjongerendagen in Krakau, sloten we de avond uitstekend af. Bij de deur hebben we gecollecteerd en kaarsen verkocht. De opbrengst daaruit was ongeveer 700 euro en dat betekent dat al één van ons voor niets mee kan. Bedankt voor alle donaties! De komende maanden zullen er nog meer acties volgen en de kaarsen blijven beschikbaar. Mocht u er nog eentje willen,

kunt u altijd pastoor Theo erop aanspreken. Ze kosten 5 euro per stuk. Voor meer informatie over de WJD of als je zelf mee wilt, kun je altijd contact opnemen met pastor Theo of met mij.

Ylona Linders

Vormsel 2016

De inschrijving voor het vormsel is al weer van start gegaan. Op 18 februari om 20.30 uur is de eerste ouderavond op de pastorie aan de Kerkstraat in Cuijk. Ouders die geïnteresseerd zijn, zijn die avond van harte welkom. Het inschrijfformulier is verstuurd via de scholen van onze parochie en is ook terug te vinden op de website www.martinuscuijk.nl.

Het vormsel zal dit jaar toegediend worden door vicaris-generaal Van den Hout en vindt plaats op pinksterzaterdag 14 mei om 19.00 uur in de Martinuskerk in Cuijk.

We willen er weer een mooi project van maken, samen met de jongerenbegeleiders van Rock Solid en ons geweldige "Are You Ready" vormselweekend.

Info is ook verkrijgbaar via het parochiesecretariaat.

De vormselwerkgroep

Kinderpagina

Eerste Communie 2015-2016

De eerste kinderbijeenkomsten ter voorbereiding op de Eerste Communie zijn al weer geweest. We zijn op 2 december gestart en aan de slag gegaan met Advent, Kerst en het kerkelijk jaar. De communicanten hebben op deze middag onder andere een adventskransje gemaakt. Op 9 december hebben we een rondleiding en speurtocht door de kerk gehad. In een katholieke kerk is veel te zien. Alles heeft een doel en een betekenis.



We hebben nog een paar leuke bijeenkomsten in het vooruitzicht tot zondag 17 april 2016. Op die dag zullen 's ochtends 11 kinderen uit Beers en 4 kinderen uit Vianen de Eerste Communie ontvangen in de H. Lambertuskerk in Beers. En 's middags gaan 31 kinderen in Cuijk de Eerste Communie ontvangen in de H. Martinuskerk.



Een overzicht van de vieringen rondom de Eerste

Communie vindt u hieronder. Natuurlijk bent u van harte welkom deze vieringen door en voor de kinderen bij te wonen.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eerste Communie

Presentatieviering

Beers - 28 februari 2016 om 11:00 uur in H. Lambertuskerk
Cuijk - 14 februari 2016 om 11:00 uur in de H. Jozefkerk

Communieviering

Beers - 17 april 2016 om 11:00 uur in de H. Lambertuskerk
Cuijk - 17 april 2016 om 13:30 uur in de H. Martinuskerk

Dankviering - 22 mei 2016 om 11:00 uur H. Martinuskerk

Palmpasenstok versieren

Op zondag 20 maart a.s. is het Palmpasen. Bij het vieren van Palmpasen hoort natuurlijk een Palmpasenstok. Een mooi versierd kruis met bovenop een broodhaantje. Net als voorgaande jaren zijn alle kinderen uit de parochie Heilige Martinus van harte welkom om een Palmpasenstok te maken. Het versieren van de Palmpasenstok vindt plaats op zaterdag 19 maart a.s. van 15.00 uur tot 16.30 uur in de Sint Martinuskerk, Kerkstraat 10 in Cuijk. We zouden het fijn vinden als je laat weten of je een palm-

pasenstok komt versieren. Als je vóór 17 maart a.s. een mailtje stuurt naar info@martinuscuijk.nl dan zorgen wij dat de palmpasenstokken en de spullen om de stok mee te versieren klaar liggen.



Op Palmzondag is er om 11.00 uur een Palmpasenviering in de Sint Martinuskerk in Cuijk. Kinderen kunnen hun versierde Palmpasenstok meenemen. Bij binnenkomst ontvang je een broodhaantje om de Palmpasenstok helemaal af te maken.

Samen met de kinderen die dit jaar de communie doen, zal er een Palmpasenopectocht gehouden worden.

Een mooie kerstviering

Een mooie kerstviering voor de kleinsten uit de parochie! Eerste Kerstdag rond 15.30 uur was het een gezellige drukte in de Martinuskerk in Cuijk. Ruim 40 kleine kinderen met hun ouders en grootouders kwamen samen voor het 'Kindje wiegen'. Samen gingen ze op 'kraamvisite' bij Jezus. Het kerstverhaal werd verteld, er werd samen gezongen en natuurlijk werd het kindje Jezus gewiegd door de kinderen. Na afloop was er voor iedereen beschuit met muisjes en werd de kerststal bewonderd.



HELP, HELP, HELP!!

Hulp gevraagd voor peuter-kleutervieringen

Enige jaren geleden zijn we met de vieringen voor de jongsten uit onze parochie (2-8 jaar) begonnen met het 'kindje wiegen'. Het bleek een succes. De opkomst was goed en de reacties waren leuk. Inmiddels worden er 3 à 4 Peuter-Kleutervieringen per jaar georganiseerd; met Kerst (kindje wiegen), Pasen en 1 of 2 momenten door het jaar heen. Deze vieringen worden met veel plezier voorbereid, maar we zijn we met een vrij kleine voorbereidingsgroep. Dus... zijn we op zoek naar versterking! Wie wil ons helpen? Het is leuk en gezellig. En het kost niet heel veel tijd. Een avondje voorbereiden en taken verdelen; Nog een avondje je eigen taak voorbereiden en dan de zondag van de Peuter-Kleuterviering twee uurtjes! Vele handen maken licht werk...

Heb je vragen, ideeën of wil je ons meehelpen, neem dan contact op met Astrid Bakker (0485-750662 / a.bakker@martinuscuijk.nl)

Samen Pasen vieren

Samen Pasen vieren met de kleinsten uit de parochie Alle kinderen van 2 tot ongeveer 7 / 8 jaar zijn van harte uitgenodigd om samen met hun ouders, broertjes en zusjes en opa's en oma's Pasen te komen vieren in de Martinuskerk. Tijdens het peuter-kleuterpaasfeest op eerste Paasdag om 15.30 uur wordt het Paasverhaal verteld en zingen we samen liedjes. Aan het einde van de viering gaan we samen op zoek naar de paaseieren die zijn verstopt in de pastorietain. Zullen we ze dit jaar allemaal vinden?

Natuurlijk is er tot slot ook wat lekkers met wat drinken en koffie/thee voor de ouders.

Wat:

Peuter-kleuterpaasfeest

Wanneer:

Eerst Paasdag, zondag 27 maart

Tijd: 15.30 uur

Waar:

H. Martinuskerk in Cuijk

Tot ziens op eerste Paasdag!

Peuter-kleuterpaasfeest



De Goede Week voor gezinnen



Zaterdag 19 maart, 15.00 uur
Martinuskerk - Cuijk
Palmpasenstokken maken

Zondag 20 maart, 11.00 uur
Martinuskerk - Cuijk
Palmzondagviering m.m.v. Jeugdkoor

Vrijdag 25 maart, 15.00 uur
Martinuskerk - Cuijk
Kruisweg voor kinderen m.m.v. communicanten en vormelingen



Zondag 27 maart, 11.00 uur Jozefkerk - Cuijk
Paasviering m.m.v. Jeugdkoor en Paasspel

Zondag 27 maart, 15.30 uur, Martinuskerk - Cuijk
Peuter- en kleuterviering Pasen, met paaseieren zoeken in de pastorietain.

WIST JE DATJES



- er op 20 februari, 5 maart en 19 maart weer bijeenkomsten worden georganiseerd waarvoor we alle oud-communicanten uit willen nodigen?

- we samen met hen op weg gaan naar Pasen?

- er dit jaar ook een kinderviering is op Goede Vrijdag?

- we Pasen op zondag 27 maart om 11.00 uur tijdens de gezinsviering in de Heilige Jozefkerk vieren?

- de oud-communicanten dan een toneelspel op zullen voeren?

- dat ze in de voorbereidende bijeenkomsten zelf het decor zullen maken?

- de viering opgeluisterd wordt door het jeugdkoor?

- het erg leuk is om te zingen in het jeugdkoor en je bent van harte welkom bij de repetitie elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur in de jozefkerk?

Martinuspennetje

1. Wie ben je en waar en met wie woon je?
2. Op welke school en in welke klas zit je? Heb je het daar naar je zin? Wat is er zo leuk aan?
3. Waar ga je het liefst op vakantie? Waarom?
4. Wie is je grootste inspiratiebron? Waarom?
5. Welk boek vond je het mooist? Waarom? Wat is je mooiste bijbelverhaal?
6. Naar welke muziek luister je het liefst? Waarom?
7. Welk advies zou je pastoor Theo willen meegeven?
8. Aan wie geef je het Martinuspennetje door?

1. Ik ben Jet Janssen en woon in de Kaneelstraat in Cuijk. Daar woon ik met mijn broertje Dries, moeder Miriam, vader Twan en hond Rinus.
2. Ik zit op de Nienekes in groep 7B. Ik heb het daar heel erg naar mijn zin omdat ik een hele lieve klas heb!
3. Naar Oostenrijk omdat ik afgelopen zomer naar Oostenrijk ben geweest en ik vond het daar heel leuk. Dat was mijn mooiste zomer tot nu toe.
4. Pastoor Theo, want hij is heel erg lief, kan goed met kinderen omgaan en doet goed de mis.
5. Spannende verhalen vind ik wel leuk, de serie van meester Jaap bijvoorbeeld.
Het mooiste bijbelverhaal vind ik dat van Maria en de geboorte van Jezus. En iedereen die bij de baby op

bezoek komt!
6. Ik vind alles wel leuk maar vooral muziek waar je lekker op kunt dansen.
7. Ga zo door!
8. Roan van Rooij want hij is mijn prins deze carnaval.
ALAAAAF!!!



Foto: R. Cooijmans/Exclusief4man



Creation tijdens
Old meets new



Afscheid Hans Groen

Foto: Gerard Smits



Voorbode van Pasen?
Koostertuin St. Agatha



Musical
"De kleine honing bij"

Foto: R. Cooijmans/Exclusief4man



Old meets new
Laser show



Kerstmarkt Vianen



Foto: Gerard Smits

Kloosterlaan
St. Agatha

Foto: Joop Smeets



Misdienaar Roan en
koorlid Jet



Rorate-viering